

ΤΑΚΗ ΛΑΠΠΑ

Η ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας

ΠΟΛΥ ΠΛΛΙΟ κλέρτικο σύνοι ΣΚΥΛΟΔΗΜΑΙΟΙ. Κάποιος κακομούτσουνος «σκύλος» τοῦ σπιτιοῦ τους τοὺς κόλλησε γιὰ ἐπίθετο τὸ παρατούχλι. Ό γέρο ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ἔκανε ἀρματολὸς στὸ Σύντεκνο (Πατιόπουλου Βάλτου). "Αφῆσε πέντε γιοὺς ποὺ οἱ δύο βάστηξαν τοῦ πατέρα τους τὸ ἐπίθετο. Τὸ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ, θὰ είχε γεννητάτα κάποιο σημάδι στὸ πρόσωπο. Τὸ ΓΙΩΡΓΗ ΧΟΛΗ, τὸ ΔΗΜΟ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟ, τὸν ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΚΩΣΤΑ καὶ τὸ ΣΠΥΡΟ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟ. Ό Δῆμος μὲ τὸ Χόλη καὶ τὸν Τσακώστα, καπετάνευαν τὸ ἀρματολίκι τοῦ πατέρα τους στὸ Σύντεκνο. Τοὺς φαρμάκωσε καὶ τοὺς τρεῖς κάποιος ἀπ' τοὺς Παπαδάιους ποὺ είχε στὸ μάτι τοὺς Σκυλοδημαίους. "Εγινε τότε ἀρματολὸς ὁ Γιάννης Μπαλωμένος.

Ο Δῆμος ἐρωτεύτηκε τὴν Εἰρήνη ἀπ' τὴν ἔχθρική σίκορένεια τῶν Παπαδάιων. Σὲ προξενεῖό δὲ θά τοῦ τὴ δίνανε. Γι' αὐτὸ τὴν ἔκλεψε. Χτύπησε τότε τοὺς Σκυλοδημαίους ὁ Θεοδωράκης Ζάκας κι ἔπιασε αἰχμάλωτο τὸ Σπύρο. "Γάραχες καὶ κάποιο τραγούδι, σκοτεινὸ δόμως:

«Στὴν Κρανιὰ μέτ' τὸ μπουγάζι, βγῆκαν οἱ Σκυλοδημαίοι πατῆσαν ἔνα καραβάνι, πῆραν ἀσπρα, πῆραν γρόσια, πῆραν καὶ μιὰ Ρωμιοπούλα, πούταν ἀσπρη, σὰν τὸ χιόνι, νόστιμη, σὰν τὸ πεπόνι κι ὅμορφη σὰν τὸ τριγόνι, καὶ ποὺ μοιράζαν τὰ γρόσια, πλάκωσε κι ὁ Θεοδωράκης νὰ κι ὁ Θεόδωρος τοῦ Ζάκα, μπαταριά τοὺς ρίχνει πάνου. Πέντε δέκα λαβωμένους, τοὺς Μαχαιρίους σκοτωμένους. Φέρτε κι ἔνα υτελῆ γρίβα, νὰ τοὺς βάλουμε τὰ γίδια...»

"Τστερ' ἀπ' τὴν ἀπαγωγή, οἱ Παπαδάιοι ἀναγκάστηκαν νὰ δεχτοῦν τὸ Δῆμο γιὰ γαμπρό τους στὴν Εἰρήνη.

Ο Ἀραβαντινὸς ἀναρέρει πώς ἡ Εἰρήνη ἦταν ἀδερφὴ τῆς γυναίκας τοῦ Καραϊσκάκη. Μπορεῖ νὰ ἦταν συγγενεῖς, ὅχι δόμως ἀδερφή της. Ή γυναίκα τοῦ Καραϊσκάκη, ἡ Γκόλφω, ἦταν κόρη τοῦ Ἀλεξαντρογιαννάκη, ἀρματολική φαμίλια τοῦ Βάλτου. Ήταν ψυχοκόρη στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ. Τὴν ἔκλεψε ὁ Καραϊσκάκης κι ἀπὸ τότε δὲν ξαναπάτησε στὸ Γιάννενα. Ή Γκόλφω πέθανε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1826. ἢ ξαναγυρίζω στοὺς Σκυλοδημαίους ποὺ ἄθελά μου λοξοδρόμησα.

Ο Ζάκας, τὸ Σπύρο τὸν παράδωτε στὸν Ἀλῆ πασᾶ. Πρόσταξε

ὁ Τεπελενής μὲν μιᾶς νὰ ρίξουν τὸ Ρουμελιώτη κλέφτη σ' ἀνήλιαγα μπουντρούμια ἀλυσοδεμένο μὲν κλάπες χεροπόδαρα, μέστα στὰ νερά καὶ τὶς λάσπες. Ὁ Σπύρος ἔμεινε μερικοὺς μῆνες στὸ μπουντρούμι. Μὲ τὴ δούρεια μιᾶς λίμας καὶ τοῦ μακριοῦ ζουναριοῦ του, μπόρεσε τὴ νύχτα ποὺ γιόρταζαν οἱ μουσουλμάνοι τὸ Μπαιράμι, νὰ τὸ σκάσει ἀπ' τὴ φυλακὴ του. Ἐπρεπε ὅμως νὰ κρυφτεῖ. Η πιὸ φυλάχτρα ἦταν ἡ ἀκρολίμνη ποὺ στὰ πιὸ πολλὰ μέρη ἦταν βάλτος γεμάτος καλαμιές. Μπήκε ὁ Σπύρος στὸ νερὸ ὡς τὸ λαιμὸ ποὺ γύρω του κρύβανε τὰ ψηλὰ καλάμια. Τρεῖς μέρες ἔμεινε χωμένος κειμέτα. Ἀντεξε στὸ κρύο, στὴν πείνα καὶ στὸν ὄπνο. Βρήκε κάποια βάρκα χριστιανοῦ ποὺ ἔτυχε νὰ περνάει κοντά του. Τὸν ἔφερε ἀντίπερα κι ἔρυγε γιὰ τὴν Ἀκαρνανία.

Τὸ πιὸ κάτω τραγούδι μᾶς περιγράφει ποὺς ἀναγνωρίστηκαν ὁ Δῆμος μὲ τὸ Σπύρο. «Ἐνα ἀρκετὰ ἐνδιαφέρον κι ἡ ὑπόθεσή του θυμίζει «παραλογή».

- «Ο Σκυλοδῆμος ἔτρωγε στὰ ἔλατα πωκάτου,
κι εἶχε τὴ Ρήνη στὸ πλευρό, κρασὶ νὰ τὸν κερνάει.
- Κέρνα με Ρήνη μ' ὅμορφη, κέρνα ὅσο νὰ φέξει,
ὅσο ποὺ νάργει ὁ αὐγερινός, νὰ πάει ἡ πούλια γιῶμα,
κι ἀπέ σὲ στέλνω σπίτι σου, μὲ δέκα παλληκάρια.
- Δῆμο, δὲν είμαι δούλα σου, κρασὶ νὰ σὲ κερνάω.
Ἐγώ μαι νύφη προεστῶν κι ἀρχόντων θυγατέρα.
Κι αὐτοῦ πρὸς τὰ χαράματα, περνοῦσαν δύο διαβάτες.
Είχαν τὰ γένεια τους μακριά, τὸ πρόσωπό τους μαύρο.
Κι οἱ δύο κοντά του στάθμηκαν καὶ τόνε χαιρετάνε.
- Καλή σου μέρα Δῆμο μου — Καλῶς τους τοὺς διαβάτες.
Διαβάτες πῶς τὸ ξέρετε, πῶς εἴμαι ὁ Σκυλοδῆμος;
— Φέρνουμε χαιρετίσματα ἀπὸ τὸν ἀδερφό σου.
- Διαβάτες ποὺ τὸν εἰδατε ἐσείς τὸν ἀδερφό μου;
- Στὰ Γιάννενα, στὰ φυλακὴ τὸν εἰδαμε κλεισμένο,
εἶχε στὰ χέρια σίδερα καὶ κλάπες στὰ ποδάρια.
- ‘Ο Σκυλοδῆμος δάκρυστε, πετιέται γιὰ νὰ φύγει.
— Ποὺ πάγεις Δῆμο μ' ἀδερφέ, ποὺ πάγεις καπετάνιε;
— Τὸν δράζω ἀπὸ τὰ σίδερα, ἡ πάω καὶ ἐγὼ μὲ δαῦτον.
— Εγώ μαι τ' ἀδερφάκι σου, ἔλα νὰ φιληθοῦμε».
- Καὶ κείνος τὸν ἐγνώρισε, στὰ χέρια του τὸν πήρε,
γλυκά κι οἱ δύο φιλήθηκαν, στὰ μάτια καὶ στὰ χείλια,
κι ὁ Δῆμος τὸν ἐρώτησε κι ὁ Δῆμος τὸν ρωτάει:
— Καθ' ἀδερφέ, κάθου πιστέ, κι ἔλα μολόγησέ μας
ποὺς ἔκανες καὶ γλύτωτες ἀπ' Ἀρβανίτων χέρια;

— Νύχτα τὰ χέρια μ' ἔλυσα κι ἐτσάκισα τὶς κλάπες
κι ἐσύντριψα τὴ σιδεριά κι ἐρρίχτηκα στὸ βάλτο.

Κι ἥβρα ἔνα μονόξυλο κι ἐπέρασα τὴ λίμνη,
προφές τὰ Γιάννεν' ἀφησα καὶ τὰ λαγκάδια πῆρα».

‘Απ' τὴν Ἀκαρνανία ὁ Σπύρος πήγε στὰ Εφτάνησα κι ἔλαβε μέρος στὴν ἀντίσταση ποὺ ἔκανε ὁ Καποδίστριας γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴ Λευκάδα ἀπ' τὸν Ἀλῆ πασᾶ. Στὸ Εικοσιένα ὁ Σπύρος σκοτώθηκε στὴν “Εξόδο τοῦ Μεσολογγίου. Κι ὁ Γιάννης Μπαλωμένος ἔλαβε μέρος στὴν Ἐπανάσταση καὶ πέθανε στὸ Αλγιο τὸ 1832.

ΚΛΕΦΤΟΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ἀπ' τὴν Ἀκαρνανία ὁ ΤΑΣΟΥΛΑΣ.
Είχε γιὰ ἐπίθετο τῆς μικροχήρας μάνας του τὸ ὄνομα Τασούλας. Γιὰ νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ προσκυνήσει ὁ Ταχήρ μπέης, ἐπιασε τὸ γιό του τὸν Κωσταντάκι καὶ τὸν κρατοῦσε αἰχμαλώτο. Μὲ τὴν παρακίνηση τῶν γερόντων Λεπιανοὺς (Εύρυτανίας) καὶ βασισμένος σ' αὐτοὺς ὁ Τασούλας δέχτηκε νὰ προσκυνήσει γιὰ νὰ γλυτωτεῖ τὸ μοναχογιό του. Πήγε μ' ἔνα μονάχα ἀκόλουθο, τὸν ψυχογιό του.

Στὸ δρόμο ὅμως ποὺ πήγαινε συναντήθηκε μὲ τὸν Ταχήρ. Κατάλαβε τὸ δολερὸ τέχνασμα ποὺ τοῦ είχε στήσει ὁ μπέης. Προκανε καὶ ξέφυγε, ὅπως μᾶς τὰ λέει τὸ τραγούδι του:

- “Ἀνάθεμά σας γέροντες, γερόντοι Λεπενιώτες
ποὺ στείλατε τὰ γράμματα, κι ἔστειλαν τὰ μαντάτα.
- Νάρθεις, νάρθεις Τασούλα μου νάρθεις νὰ προσκυνήσεις
μὴ σου χαλάσουν τὸν ὄγιό, τὸ μοναχὸ παιδί σου,
τὸν γιό τὸν Κωσταντάκι σου, καλὸ παλληκαράκι».
- Τὸν πῆρε τὸ παράπονο καὶ κίνησε νὰ πάει.
Τὸν ψυχογιό του φώναξε, τὸν ψυχογιό του κράζει.
- Γιὰ πάρε τὸ ντουφέκι σου καὶ ζώσε τὸ σπαθί σου,
κι αἴντε νὰ προσκυνήσουμε στὸ μπέη τὸν Ταχήρτι!
- Στὴ στράτα ποὺ παγαίνανε, στὴ στράτα ποὺ παγαίναν
βρίσκουν τὸ μπέη ποὺ λούζονταν, πούπλενε τὰ ποδάρια.
- Καλή σου μέρα μπέη μου — Καλῶς τὸν τὸν Τασούλα
- Τασούλα μ' τί μᾶς ἀργήσεις τόσο γιὰ νὰ σὲ δοῦμε;
- Τί νὰ σου πῶ, μπρὲ μπέη μου, τί νὰ σου μολογήσω;
‘Ανάθεμα τὴν τέχνη μας, τὴν ἀνυποταγή μας
δὲ μᾶς ἀφίνουνε τ' ἀρνία καὶ τὰ παχειά κριάρια,
δὲ μᾶς ἀφίνουν τὰ νερά, στους ἵσκιους στὰ πλατάνια».